

Ziektekostenverzekeringen in Spanje deel 4

In mijn vorige columns bespraken we het nut van ziektekostenverzekeringen, waarmee u rekening moet houden bij uw beslissing hierover en hoe u best een keuze maakt uit het grote en dikwijls onoverzichtelijke aanbod op de Spaanse markt van ziektekostenverzekeringen. In dit laatste artikel over dit thema, nog enkele tips.

Laat u goed informeren door uw agent, laat u goed documenteren en het liefst in uw eigen taal! Laat u niet misleiden bij het afsluiten door gratis maanden of cadeautjes, dit is immers een polis die u voor het leven afsluit als u tevreden blijft. Over iets zo belangrijk als uw gezondheid mag niet gemarchandeerd worden, op zijn Vlaams gezegd.

Nogmaals what you pay is what you get!

Bekijken we de marktsituatie van de laatste 10 jaar, dan zien we het volgende:

De strategie van veel nieuwkomers is de volgende: deze maatschappijen bieden polissen aan met lage premies en zogezegd goede dekkingen. Na x aantal jaar moet er veel geld uitgekeerd worden aan de klanten en de te lage premies volstaan niet. Deze maatschappijen moeten opnieuw een financieel evenwicht creëren. Dit doen ze door de premies te verhogen, dekkingen te verlagen en polissen op te zeggen met een hoge ziekteratio. Dit kan leiden tot dramatische gevolgen voor bijvoorbeeld recente kankerpatiënten. Vandaar het belang van het kiezen voor een stabiele maatschappij die niet experimenteert op een nieuw domein. Zorg ervoor dat het financieel spaarpotje dat u eigenlijk creëert door het betalen van premies aan een maatschappij blijft bestaan. In crisistijden als vandaag is de stabiliteit van de maatschappij zélf van heel groot belang.

Bij de keuze van uw verzekeringsagent, stel u de volgende vragen:

- Neemt hij de tijd om vooraf alles in detail door te nemen?
- Helpt hij bij het correct invullen van de medische vragenlijst?
- Informeert hij u correct en in detail wat de gevolgen van bestaande problemen zijn, of het eventueel verzwijgen ervan?
- Vertaalt hij de onduidelijkheden voor u?
- Geeft hij service ook ná het afsluiten van de polis?
- Moet u zich in verbinding met de maatschappij of callcenter stellen bij vragen?
- Is er een urgentienummer bij de maatschappij?
- Kan u uw agent bellen in het weekend voor hulp in uw taal?
- Is het een boekhouder, makelaar, bank, gestor of een echte verzekeringspecialist?
- Reële Bereikbaarheid: Het is níet belangrijk dat uw agent zich naast uw deur bevindt, maar wel belangrijk dat hij altijd bereikbaar is via telefoon, e-mail, en u zeer snel een antwoord krijgt op gelijk welke vraag.

De premie van de polis blijft gelijk, maar vergeet niet dat dit een verzekeringsproduct is waar de kleine lettertjes héél belangrijk zijn evenals de service.

Meer vragen? Sandra Van Kerckhove, schrijfster van deze column is directeur / eigenares van GrupoXandra Verzekeringen S.L. Een kantoor dat advies biedt over alle soorten verzekeringen in gans Spanje. (huis – auto – ziektekosten – pensioen/spaarplan – bedrijven – beleggingen...)
*info@grupoxandra.eu,
 www.grupoxandra.eu, 965 637 134
 San Juan PLaya – Calpe – Denia – San Pedro de Pinatar*



AMAAI !!

Vorige week zijn we aan de praat gekomen over het Vlaams en hebben we een aantal zaken ontdekt die op ons leuk of komisch overkomen en die ons ook vaak doen denken aan het Afrikaans van Zuid-Afrika.

Waar wij in onze taal ooms en tantes hebben daar kunt u in het Vlaams te horen krijgen dat nonkel Juul morgen op visite komt vergezeld door zijn kozijn Ludo. Deze woordjes zijn duidelijk weer rechtstreeks geleend uit het Frans want oncle = oom en cousin = neef.

Vertederende woordjes als bomma (oma) en boppa (opa) kunt u ook horen in het zuiden van Limburg en ook hier betreft het woorden die ontleend zijn aan het Frans.

Wat ook een merkwaardige indruk maakt is het feit dat Vlamingen vastberaden Engelse woorden blijven uitspreken of het Nederlands zou zijn.

Zo spreken onze zuiderburen over een tank (dus niet ténk), een backspeler (spreek uit: bak) waar wij zeggen: een bek), en een uitbinker wordt over onze zuidelijke grens ineens een crack (spreek uit: krak).

En dan gaan we zien dat er toch grote verschillen in taalgebruik bestaan tussen Nederland en Vlaanderen want in België ga je als student op kot (op kamers wonen).

En mocht je daar trek van krijgen dan ga je even je honger stillen in een frietenkot. En mocht de student in een ijverige bui raken dan kunt u hem/haar horen zuchten: awel, ik ga vanmiddag mijn kot kuisen (mijn kamer schoonmaken).

En ik moet dat zelf doen want mijn kuismadam (werkster) is ongesteld (ziek).

En dat Vlaams dat spreek of praat je niet gewoon, néé, je klapt Vlaams.

En als een Vlaming in een romantische bui raakt dan zegt hij tegen zijn uitverkorene:

awel, schoon meiske, ik zie u toch zo gère (ik hou veel van je).

Nog een groot verschil zien we ontstaan in geval van verdriet want waar wij huilen daar zeggen de Vlamingen dat zij wenen.

Bij ons weent alleen de koningin en dan nog slecht bij groot verdriet maar in België weent iedereen er op los.

Als je erg hard wilt janken dan zegt men bij onze zuiderburen dat je niet zo moet bleiten.

Ook in het verkeer zult u ontdekken dat wij aankomen bij een rotonde waar de Belgen een rond punt zien opdoemen.

En waar ik u daarstraks nog heb gewaarschuwd daar wordt u in België verwittigd.

Ook nemen sommige uitdrukkingen in het Vlaams een verrassende afslag want waar wij zeggen: van hetzelfde laken een pak, daar maken de Vlamingen van: van het zelfde laken een broek.

Wij halen als zuinige Nederlanders toch net iets meer uit dat stuk laken.

En waar wij zeggen dat iemand gezakt is voor een examen daar hoort u in België zeggen dat die persoon gebuisd is.

Waarom dat zo is is ook voor mij een raadsel maar wellicht of misschien wel zeker en vast zit er een speciaal stofje verwerkt in de mayonaise die u bij uw patatten krijgt en die ervoor zorgt dat men tot dit soort prachtig taalgebruik overgaat.

Als u te horen krijgt dat u een broekschijter bent dan ziet de Belg die dit zegt u aan voor een angsthaas die regelmatig zijn kakdoek (luier) vult omdat het hem aan moed ontbreekt.

In Vlaanderen roept u ook de kellner niet maar u geeft een seintje aan de garcon of hij u naast een pintje (glas bier) ook seffens de gazet (krant) kan aanreiken.

Het blijkt een toffe gast (leuke vent) te zijn die u rappe (snelle) service geeft.

En als er problemen ontstaan in de staminee (café) dan aanzelt hij geen seconde om de buitenwipper (uitsmijter) in te schakelen.

Als we hem de volgende dag tegenkomen in de stad broebelde (stamelde) hij dat hij ontslagen was en dat hij nu aan den dop was. (in de WW zit).

In België is het namelijk gebruikelijk dat je een kaartje moet laten afstempelen als je in de WW zit en dat heet dan doppen.

Ik excuseer mij nu want ik moet urgent naar het gemak (WC), zonne!

Awel, saluut hé!

Saludos de Martin

